

Noordhollands Dagblad
ed. Alkmaarsche Courant
27-06-2013

Rondom het Concertgebouw

Artzuid

Wie zin heeft in een mooie wandeling langs bijzondere beelden kan goed terecht in de wijk Oud-Zuid. Henk van Os koos in het kader van ArtZuid een reeks opmerkelijke beelden uit de hele wereld, van Marthe Röling tot Ai Wei Wei. Het Museumplein biedt een smaakmakend voorproefje, maar de meeste staan langs de Apollolaan (foto).

www.artzuid.nl

Indonesisch

Indonesisch eten? Altijd lekker. Vooral na een museumbezoek, in de aanloop naar een concert. Op de hoek van de Amsterdamse Hobbemastraat en de P.C. Hooftstraat bevindt zich een van de oudste en bekendste adressen: Sama Sebo. De zaak bestaat uit twee delen. Er zijn een gewoon restaurant en een bodega, waar het ook gezellig zitten is aan de bar. Eten aan een salontafeltje bij het raam met uitzicht op het gezellig drukke straatverkeer kan ook. Bij mooi weer is er zelfs een terrasje en ook daar wil een sateetje met een ijskoud glaasje korenwijn best smaken. De bodega biedt de even wonderbaarlijke als vanzelfsprekende mix van Indonesisch eten en typisch Amsterdamse sfeer die wordt geaccentueerd met diep filosofische muurteksten als 'Ajax is geen club maar een gevoel'.

www.samasebo.nl

