

Gooi - en Eemlander
ed. Eemland
23-05-2013

Kunstenars verfraaien Amsterdam-Zuid tijdens Art Zuid

Wijk als beeldentuin

Amsterdam * Via de televisie bracht hij kunst onder de aandacht bij een groot publiek, hij verzorgde tentoonstellingen in musea. En nu toont Henk van Os voor het eerst beelden op straat. Tot en met 22 september is zijn verrassende keuze uit het werk van ruim zestig internationale kunstenaars te bewonderen in de open lucht van Amsterdam-Zuid.

Het is de derde keer dat de internationale beeldenroute Art Zuid gehouden wordt. Art Zuid moeten laten zien dat deze buurt geen eiland is. Eerder leefden Michiel Romeijn en Jan Cremer zich als samensteller uit. Nu geniet buurtbewoner Van Os van die kans.

„Mensen die je nooit in het museum of via televisie bereikt, breng je toch nog in aanraking met kunst.“ Uit het enorme aanbod dat Art Zuid-directeur Cintha van Heeswijk voor hem beschikbaar had, selecteerde hij werk dat effect heeft op de omgeving, met elkaar contacteert en spraakmakend is. Neem 'Holy Land' van de Algerijn

Kader Attia. Zijn het daar surriële werken die als grafzerken uit het plantsoen aan de Apollolaan omhoog steken?

Wie aan de achterkant van de plank kijkt, ziet zichzelf in een spiegelt. Het is een werk ter nagedachtenis aan al de Afrikanen die vanaf de Algerijnse kust op de vlucht naar het Italiaanse eiland Lampedusa in de Middellandse Zee verdronken. Van Os ontmoette bij dit werk een man met tranen in de ogen. Zijn partner was onlangs overleden, hij ervoer het werk als troost.

Naast het westerse werk is er verassend veel kunst van Afrikanen en Aziaten. Zoals 'Forever' van de Chinees Ai Weiwei. Zijn bouwwerk van een groot aantal fietsen is van een wonderbaarlijke schoonheid. Zijn dat nog wel fietsen? Of wat te zeggen van de kleden van de Chinese El Anatsui in de bomen voor het Hilton Hotel. Zou en wind maken dat ze steeds anders zijn. De architect Berlage zette de wijk Zuid op met vooral veel groen.

Daar komen de vaak kleurrijke werken nu uitstrijkend tot hun recht, als in een wandelpark. Trek voor de tocht van het Museumplein naar het station Zuid gerust een klein dagje uit. Er zijn onderweg volop rustplaatsen. Expositie: Art Zuid. Te zien: Amsterdam-Zuid. T/m 22 september. Info: www.artzuid.nl



Hans Visser
h.visser@artzuid.nl



Kunst aan de Apollolaan, hier van Romuald Hazoume uit Benin.

FOTO ELLA TUGENKAMP