

droomweekend

Een ideale agenda zonder beperkingen van tijd, afstand of geld



FOTO: J.W. KALDENBACH

Cintha van Heeswijk-Veeger

Directeur ArtZuid
Cintha van Heeswijk (48) is initiatiefnemer van de tweejaarlijkse beeldroute ArtZuid. Voor dit jaar selecteerde gastconservator Henk van Os zeventig beelden van 58 internationale kunstenaars. De 2,4 km lange expositie in Amsterdam-Zuid is vanaf 22 mei vier maanden te zien.

De Moai op
Paaseiland.
FOTO: CORBIS



'Met mijn veelbereisde goede vriend Rob Kamerling vlieg ik vrijdagmiddag naar Ethiopië. Hij is net een lopende encyclopedie en kan mij onderweg ongetwijfeld boeiend vertellen over de Dassanech-stam, die wij in de Omovallei gaan bezoeken. Met de eenvoudigste dingen maken de vrouwen zich mooi en de mannen dragen heel creatieve kapsels. Maar het fascinerendst vind ik de ronde hutten waarin ze wonen, gemaakt van riet, takken, aarde en afval. Ze doen me denken aan de igloovormige kunstwerken van Mario Merz die erg geliefd zijn onder kunstverzamelaars (tourism-ethiopia.gov.et).

Ik blijf me verbazen over wat volkeren elkaar aandoen en aangedaan hebben. In Acera, Ghana ontmoet ik mijn man Jac. Samen duiken we in de geschiedenis van de slavenhandel en bekijken de forten aan Ghana's goudkust van waaruit Nederlandse handelaren in de 17de tot 19de eeuw Afrikaanse naar Zuid-Amerika verscheepten. Het bekendste is Fort Elmina, ten westen van Cape Coast (tinyurl.com/elminacastle). Na deze serieuze kost zetten we onze zinnen aan zee in het Labadi Beach Hotel. Voor we gaan slapen, proeven we daar in het tuinrestaurant van lokale gerechten (labadibeach.com).

Moai

De zaterdagochtend is ingeruimd voor een toer door Brasilia, waarbij ik me laat rondleiden door mijn broer François. De hoofdstad van Brazilië werd eind jaren vijftig uit de grond gestampt (aboutbrasil.com). De ideeën van Le Corbusier lagen ten grondslag



Een jonk, met langsij een bootje dat eten brengt, in Ha Longbaai, Vietnam.

aan het stedenbouwkundige plan. De beroemdste Braziliaanse architect, de vorig jaar overleden Oscar Niemeyer, zette er futuristische gebouwen neer (niemeyer.org.br). Zijn kathedraal is spectaculair, maar ik ben vooral gecharmeerd van het parlamentsgebouw.

Mijn beste vriendin Suzan neem ik daarna mee uit lunchen in hotel Copacabana Palace in

Rio de Janeiro. Uitkijkend over de boulevard en het strand drinken we vooraf een pina colada, kletsen bij en eten heerlijke verse vis (copacabanapalace.com.br).

Met Jac reis ik naar Rapa Nui, beter bekend als Paaseiland. Het is een provincie van Chili, ligt midden in de Stille Oceaan en is zo groot als Texel. Ik wil er heel graag de eeuwenoude



Villa Savoy in Poissy, Frankrijk.

Moai zien, de honderden tufstenen beelden die verspreid over het groene, vulkanische eiland staan. De meesten staan met hun gezicht naar het binnenland gekeerd, maar er is ook een groep die over de oceaan uitkijkt (tinyurl.com/paaseilandchili).

Vanaf dit openluchtmuseum stappen we met onze kinderen aan boord van de Soren Larsen,



De Chinese kunstenaar en dissident Ai Weiwei.

FOTO: REUTERS

Vlieg mee op
de iPad-versie

een Deens tallship uit 1949 dat ons naar Nieuw-Zeeland zeilt (sorenlarsen.co.nz). We eten aan boord en slapen buiten op het dek. Slapen kan ik niet, want de sterrenhemel is zo indrukwekkend dat ik m'n ogen er niet van af kan houden. Zondagochtend komen we aan in Kaikoura aan de oostkust van het Zuidereiland. Van hieruit maken we een excursie om in open water met wilde dolfijnen te zwemmen. In Mexico heb ik dit eerder gedaan en ik vond het geweldig (dolphinencounter.co.nz).

Ha Longbaai

Voor de lunch reizen we dan door naar de Ha Longbaai in Vietnam, waar we een rondvaart maken tussen de karstbergen door (halongbaytours.com). Onderweg komen er dan van die schuitjes langsij waarop gerechten bereid worden. Daarvan kies ik er een met gegrilde krab.

Ik ben niet alleen een fan van het werk van de Chinese dissident en kunstenaar Ai Weiwei, maar bewonder hem ook om zijn activisme. Bij hem ga ik 's middags op de thee en ik wil van hem horen hoe hij zou willen dat zijn vaderland er over tien jaar uitziet.

Voordat ik met Jac het weekend afsluit in restaurant Maison Lameloise in Chagny in de Bourgogne (lameloise.fr), bezoeken we Villa Savoye in Poissy. Dit huis, dat op een kwartier rijden van Parijs staat, is een aanrader voor iedere architectuurliever (tinyurl.com/savojevilla). Het huis werd ontworpen door Le Corbusier en is volgens mij de inspiratie geweest voor architect Hein Salomonson, die ooit het huis waarin wij nu wonen heeft gebouwd.

Opgetekend door
Jacqueline Bosboom