

# FILM & UITGAAN

## Beeldentocht in Amsterdam

De statige Amsterdamse Apollolaan is het brandpunt van de indrukwekkende, geinige en tot nadenken stemmende beeldenroute ArtZuid. De wandeling langs de beelden is zonder meer aan te bevelen, maar speciaal voor lezers van De Telegraaf is er nu eenmalig een heel bijzondere actie.

Op woensdag 21 augustus, vanaf 14.00 uur, begint die bijzondere middag in het Wyndham Apollo Hotel (Apollolaan 2), waar ook verscheidene kunstwerken van ArtZuid staan. Na een kopje koffie of thee geeft oud-directeur van het Rijksmuseum Henk van Os er een cultuurhistorische lezing. Vanuit de zaal waar van Os zijn presentatie houdt, heeft het publiek prachtig zicht op de grote vette vredesduif van Marthe Röling.

Aansluitend gaan de deelnemers op pad langs de beeldenroute, een rondleiding met professionele gids die circa an-

**Speciale  
actie  
voor lezers  
De Telegraaf**

• 'Big Pumpkin' van Erwin Wurm is een van de vele beelden op ArtZuid.

derhalf uur duurt. Speciaal voor lezers van De Telegraaf is er een aanbieding voor €40 per persoon. Reserveren voor de lezing/rondleiding kan tot 19 augustus via e-mail: [communicatie@artzuid.nl](mailto:communicatie@artzuid.nl) o.v.v. 'Lezing/Rondleiding ARTZUID 21 augustus'.



2