

Casper Reinders (42)

is de eigenaar van de clubs Jimmy Woo, Chicago Social Club, Ludwig, Bo Cinq, Rose's Cantina, Lion Noir en Bar Paul. Hij komt uit Haarlem en woont sinds 1993 in Amsterdam.

tekst **Anne-Rose Bantzinger**
foto's **Maarten Steenvoort**

Beste terras

"De helft van het jaar woon ik op Ibiza. Als ik in Amsterdam ben, heb ik weinig tijd voor terrassen. Ik weet trouwens honderd procent zeker dat onze eigen zaak Lion Noir in de Reguliersdwarsstraat het mooiste terras van de stad heeft. In de achtertuin van een monumentaal, zeventiende-eeuws pand."

Beste zomerfestival

"Het klinkt afgezaagd, maar dat is toch de Parade. Vanwege de afwisseling, het entertainment, de horeca. Het hele plaatje is goed."

Café

"Wolvenstraat 23, dat bekend staat als het café zonder naam. Een no-nonsensetent in mijn eigen buurtje. Je kunt er ook prima eten. De keuken is Oosters fusion."

Uitgaan

"Dat doe je niet meer als je – zoals ik – achttien jaar eigenaar bent van nachtclubs. Veertien jaar geleden begon ik in Amsterdam mijn eerste zaak: Noa op de Leidsegracht. Dat was de eerste lounge. Noa bestaat niet meer, maar het was toen meteen een enorme hit."

Mooiste plek aan het water

"Langs de Amstel, richting Ouderkerk. Dat is zo'n prachtig stukje rond Amsterdam. Daar lijkt het alsof je op vakantie bent."

Mooiste park

"Begin jaren negentig zat ik op de hbo in de buurt van het Oosterpark. Toen maakten we dat park onveilig. Nu is het Vondelpark het enige park waar ik af en toe kom. Vroeger ging ik daar vooral lopen met de honden of rondrijden op de rollerblades."

Mijn favoriete buurt

"De 9 Straatjes. Daar woon ik en daar hang ik rond. Hoewel ik uit Haarlem kom, voel ik me meer Amsterdammer dan de meeste Amsterdammers. Mijn hele familie komt hier vandaan. Ik ga van jongs af aan naar Ajax en ik heb vanaf mijn achttiende een seizoenskaart."

Favoriete speciaalzaak

"Mendo in de Berenstraat is de beste boekwinkel van Nederland. Waarom? Dat vindt toch iedereen! Hun collectie fotoboeken is geweldig. Verder vind ik Skin Cosmetics in de Runstraat ook erg goed."

Kunst in de openlucht

"Ik hou van streetart. Zoals The London Police en andere schilderijen op kale muren. De beelden op de Apollolaan en meer plekken in Oud-Zuid vind ik ook mooi. Ik bedoel ArtZuid."

Favoriete Amsterdammer

"Als ik eerlijk ben, is dat gewoon Johan Cruijff. Ik zet niet zo snel iemand op een voetstuk, maar dat doe ik wel met Johan Cruijff. Ik zag hem ooit zitten, in een café. Daar was ik van onder de indruk."

Beste plek bij mooi weer

"Ransdorp. Daar kun je heerlijk fietsen."

Beste plek bij rotweer

"Mijn eigen huis."

Mooiste stadsstrand

"Als ik naar het strand ga, wil ik naar het échte strand. Naar Wijk aan Zee of Bergen aan Zee. Niet naar Bloemendaal. Daar zijn al die commerciële beachclubs met kneiterharde muziek. Veel mensen denken dat Ibiza ook zo is. Maar daar zijn vooral geweldig veel stille stranden, waar toeristen gelukkig nooit komen."

Beste plek om te zoenen

"In Jimmy Woo, achter de rechterbox."

Een avond stappen met

"Ik drink in principe geen alcohol, maar af en toe ga ik vreselijk los. Dan weet ik de volgende dag niks meer. Als ik zo'n avond heb, wil ik gewoon 'laag'. Geef mij dan zo'n avond met Keith Richards van The Rolling Stones. Die heeft een geweldige reputatie op dat gebied."

Favoriete zomercocktail

"De mooiste cocktail die ik ooit leerde maken op The American Bartender School was: 'slow comfortable screw against the wall with a white pillow with blood Mexican style'. Zoek maar op wat daar allemaal in zit!"

Smakelijke winkel

"De allerbeste kaaswinkel van Amsterdam is De Kaaskamer in de Runstraat. En de beste ijssalon IJscuypje op de Prinsengracht, vanwege hun yoghurtijs."

Amsterdam voor kinderen

"James, mijn zoon van bijna vijf, woont op Ibiza. Nu is hij in Amsterdam op vakantie. Met hem ben ik vorig weekend naar Artis geweest."

Ergste toeristenterreur

"Ik heb een hekel aan groepen toeristen die door de stad zwalken in georganiseerde 'bar crawls'. Toeristen op bierfietsen zijn ook erg. Die lallende, nietszeggende types op Crocs

maken van deze stad een soort Disneyworld."

Vakantiegevoel in Amsterdam

"Als het mooi weer is, heb ik dat hier altijd. Dan is Amsterdam de mooiste stad van de wereld."

Laatste keer de stad uit

"Ik was in New York om mijn vader op te zoeken. Hij woont momenteel in San Francisco. We hebben elkaar halverwege ontmoet."

Voornemens na de zomer

"In september openen we Chow, een Aziatisch fusionrestaurant op de Rozengracht, waar Manzano zat. En in december een brasserie op het Leidseplein. Daar zeg ik nog niks over. Ik heb liever dat concurrenten niet weten wat ik doe."

'Mijn zoon James is nu op vakantie in Amsterdam'



*Parool, PS van de week
20-07-2013*

