

VEELZIJDIGE ZAKENVROUW IN ZUID

Als jong Zuid Limburgs meisje had Annemarie van Gaal twee dromen: wonen op de Apollolaan en een winkel in de P.C. Hoofdstraat. Beide dromen kwamen uit, want na een carrière in Rusland woont Annemarie al bijna vijftien jaar aan de mooie laan in Zuid en heeft ze inderdaad een kledingzaak in de P.C. gehad. Schrijven, investeren, televisie maken en heel veel ondernemen; Annemarie is een veelzijdige vrouw die niet kan stilzitten en begeeft zich dan ook graag in elke hoek van ons stadsdeel: "Ik ben echt een Oud Zuid meisje geworden. Ik vind het heerlijk om hier te wonen en ken alle straten en pleinen in de buurt als mijn broekzak."

Het is maandagmiddag 15.30 uur. We ontmoeten Annemarie bij Valerius in de Banstraat, waar zij zeker twee keer per maand komt om te lunchen. Het is een fijne plek voor haar om met mensen af te spreken, want het is dichtbij haar huis én haar kantoor. "Sowieso ben ik echt een Oud Zuid meisje. Als je hier lang woont, word je dat vanzelf, haha! Ik kom overal in Zuid en vind het hier heerlijk. Ik voel me hier heel erg prettig."

WAAROM VOEL JE JE ZO FIJN IN ZUID?

"De omgeving van Zuid is mooi en alles is hier ruim opgezet. De mensen zijn leuk en iedereen kent elkaar. Ondanks dat, kun je hier redelijk anoniem wonen en word je bijvoorbeeld niet constant aangesproken. Er komen regelmatig nieuwe tentjes bij in Zuid en dat maakt de wijk gezellig. De Zuidermarkt vind ik bijvoorbeeld geweldig! Voordat die er was ging ik altijd naar de biologische markt op de

Noordermarkt, maar nu kan ik lekker hier blijven. Eigenlijk heb ik geen reden meer om dit stadsdeel uit te gaan."

HOE BEN JE VAN MOSKOU IN ZUID TERECHT GEKOMEN?

"Als klein meisje had ik twee dromen: een eigen winkel in de P.C. Hoofdstraat en een woning op de Apollolaan. Beide dromen heb ik kunnen realiseren. Mijn kledingwinkel zat in het pand waar nu Hermès zit. Vanuit Rusland heb ik destijds een makelaar opdracht gegeven om naar huizen te kijken op de Apollolaan. Dat was in de jaren '90, je kon niet naar een huis kijken of het was al verkocht. De makelaar zei tegen me, *forget it*, dit gaat je niet lukken. Toch belde hij op een gegeven moment dat er een huis te koop stond. Vanuit Rusland heb ik toen een bod gedaan. Ik heb dus nooit ergens anders in Zuid gewoond dan op de Apollolaan."

ARTZUID IS VOOR JOUW DEUR. BEN JE OOK BETROKKEN BIJ DE ORGANISATIE?

"Niet in die zin. Ik ben bezig om het beeld van de gouden schildpad terug te halen naar de Apollolaan en dat is lastiger dan ik had verwacht! Er is 350.000 euro nodig om het kunstwerk te kopen. Vorig jaar hebben we een benefietdiner met een veiling georganiseerd en toen is er bijna een ton opgehaald. Dat is veel, maar we zijn er nog lang niet. Toch hoop ik dat het ons gaat lukken. Het beeld staat nu bij een galeriehouder in Knokke, maar hij moet terug want hij hoort hier gewoon! Iedereen vindt de schildpad fantastisch."

JE WERKT AAN VEEL VERSCHILLENDE PROJECTEN. WAAR BEN JE NU DRUK MEE?

"Ik ben met twee televisieprogramma's bezig. De opnames voor het nieuwe seizoen van *Een Dubbeltje Op Zijn Kant* zijn net begonnen bij RTL en SBS is aan het nadenken over een nieuw programma. Verder schrijf ik wekelijks een column voor de Margriet en het Financieele Dagblad. De column in de Margriet gaat over geldzaken en die in het FD over politiek en actualiteit. Dat kost bij elkaar veel tijd, want het is niet zo dat je even in twee uur een column schrijft. Daarnaast