

MIJN ZOMER IN AMSTERDAM

‘Terug van vakantie ga ik meteen naar het Vlaams Friteshuis’

Duncan Stutterheim (1971) is mede-oprichter van ID&T. Vanavond is ‘Sensation – Welcome to the Pleasuredome’ in de Arena. Hij groeide op in Landsmeer en verhuisde op zijn 24ste naar het centrum van Amsterdam.

tekst Anne-Rose Bantzinger fotografie Mats van Soelingen

Beste terras

“Ons eigen dakterras in het Spiegelkwartier. Het is 85 vierkante meter met uitzicht op het rijksmuseum.”

Beste zomerfestival

“Moeilijk, want ik ga deze zomer naar vijftien festivals. Bij *Welcome to the Future*, 26 juli in het Twiske, maak ik altijd veel lol. Dat is gemoedelijk. Met de kinderen – June van twaalf en Phoenix van tien – ga ik overdag naar de Parade. Om het vrije gevoel, lekker rondhangen. Maar ’s avonds ben ik weg. Dan is de Parade niet mijn ding.”

Restaurant

“Ik ga graag zondagochtend met de kinderen ontbijten bij Bakers & Roasters in de Eerste Jacob van Campenstraat, een nieuw tentje van Nieuw-Zeelanders. Verder neem ik buitenlandse gasten altijd mee naar Toscanini op de Lindengracht. Amsterdamser wordt het voor mij niet.”

MOOISTE PARK

“Ik fiets elke ochtend met de kinderen door het Vondelpark. Zij gaan dan naar school en ik naar mijn werk. ’s Ochtends is het Vondelpark nog heerlijk rustig. Met veel vogels. Het Vondelpark is ook geweldig als het heeft gesneeuwd en de sneeuw nog vers is.”

Mooiste plek aan het water

“Bij mooi weer het terras van de brasserie van het Amstel Hotel. De lunch is betaalbaar, zeker voor wat je krijgt. Op dat terras voel je je rijk. De Amstel is daar ook zo mooi breed.”

Uitgaan

“Het leukste is met mijn vrouw Lisca op zoek gaan naar spannende feesten op nieuwe plekken. En Amsterdam Dance Event is uniek. Dan is de stad het epicentrum van de dance-

wereld. Maar ja, dat is niet in de zomer.”

RELAXEN IN DE BUITENLUCHT

“Dan pak ik Mick, ons bootje. Met vrienden lekker door de grachten varen. Of het IJ op. Of de Amstel.”

Mijn favoriete buurt

“Toch de grachtengordel, vooral rond de Noordermarkt. Maar ik vind het ook geweldig dat West zo in opkomst is, met veel nieuwe horecatenten.”

Favoriete Amsterdammers

“Alle Amsterdammers die iets positiefs doen voor de stad.”

Een zwoele zomeravond met

“Dat kan niet anders dan met Lisca.



En, als het kan, met Barack en Michele Obama. Ik ben echt onder de indruk van meneer Obama. Hij en zijn vrouw hebben zo'n uitstraling. Dan gaan we eerst varen en dan naar Toscanini.”

DAGELIJKE BOODSCHAPPEN

“Sinds Marqt bestaat, ga ik steeds minder vaak naar delicatessenzaken. Marqt kiest het assortiment met zorg. Ook de vis: die is duurzaam.”

Beste plek om te zoenen

“Op de dansvloer.”

Beste plek bij mooi weer

“Op het water.”

Beste plek bij rotweer

“Thuis in onze rode zitkamer, met een mooie open haard en uitzicht op de gracht.”

Grootste gemis

“Ik mis horecatentjes die al om zeven uur 's ochtends opengaan. Wij kennen in Amsterdam helaas geen ontbijtcultuur. Die heb je wel in elke andere grote stad ter wereld. Zoals New York en Sydney.”

De stad ontvluchten

“Kampeerterrein De Lieveeling in Vuren bij het Lingebos, in de buurt van Gorinchem, is een fantastische nieuwe camping, opgezet door de jongens van Wink die ook feesten en evenementen organiseren. Zij hebben een andere kijk op kamperen. Je mag er kampvuurtjes maken, er is goed eten, een zweefmolen.”

Mooiste stadsstrand

“Daar kom ik weinig. Als ik aan strand denk, denk ik toch aan één van de 85 kleine baaien op Ibiza. De rustige baaien. Die zijn zo mooi.”

FAVORIEETE SPECIAALZAAK

“Het Vlaams friteshuis Vleminckx in de Voetboogstraat. Daar ga ik altijd meteen naartoe als we terug zijn van vakantie. Er staat altijd een rij en het gaat altijd snel. Ik neem een grote zak frites. Met kurry, mayonaise en uitjes.”

Favoriete zomercocktail

“Mojito: witte rum, rietsuiker, limoen, bruiswater en mint. Ricardo Sparkslede van The Fabulous Shaker Boys maakt de beste mojito's. Ik begon met hem in 2001 Mme. Jeanette in De Pijp, één van de eerste cocktailbars van Amsterdam.”

Beste plek om te zwemmen

“Het Amsterdamse water is echt schoon. Je kunt heerlijk zwemmen in het water bij het KNSM-eiland of in het brede stuk van de Amstel.”

Favoriete ijssalon

“Pisa op het Scheldeplein, bij de RAI. Dat zeg ik vanwege de grote keuze aan smaken, maar vooral vanwege de

stevige, romige structuur van het ijs. Mijn favoriete smaak is vanille en ik vind drop ook erg lekker.”

Met pek en veren de stad uit

“Mensen die klagen over evenementen. Zoals het WK of Koninginnedag, nu Koningsdag. Evenementen horen bij Amsterdam.”

Ergste toeristenterreur

“Ik woon in de buurt van het Leidseplein. Dus zeg ik: vrijgezellenfeest van Engelsen. Die groepen zijn twee keer zo groot als andere nationaliteiten. En twee keer zo luid.”

KUNST IN DE OPENLUCHT

“ArtZuid vind ik goed. Het is om de twee jaar in de Apollobuurt. En nu als ArtZuid Junior in het Vondelpark.”

Mooiste zomer

“Het jaar 2000. Toen was mijn broer Miles er nog (hij overleed bij een verkeersongeluk, red.). Eind april ontmoette ik Lisca. Bij de eerste *Sensation*, in 2000, waren we verliefd. En dat zijn we nog altijd.”

Voornemens na de zomer

“Veel tijd thuis doorbrengen. Eind augustus verwachten we ons derde kind. Verder openen we tijdens het Amsterdam Dance Event in oktober NachtLab in de Westhaven. Een broedplaats van zeventien vierkante meter.”

